

Via deze rubriek nemen we je telkens mee op een verrassende seizoenswandeling in onze regio. We laten ons niet alleen inpalmen door bijzondere waarnemingen maar hebben eveneens aandacht voor het wonderbaarlijk effect van de natuur op de mens. Uiteindelijk doel is ook jou te inspireren om te wandelen, alleen of in groep en te profiteren van de energiegevende en ontspannende natuur.

Een explosie van lentesensaties

Lentewandeling over het Mispeldonkpad te Bonheiden op 2 april 2017

De natuur oogt fris en uitbundig

De lichte en zonnige dagen in maart hebben de ontluikende natuur een flinke boost gegeven. Het gevarieerd open landschap van Mispeldonk met zijn vochtige weiden en oude bosjes boordevol kleurrijke voorjaarsflora, fraaie houtkanten met knoteiken en hogere donken brengen ons meteen in het hier en nu. Werkelijk een weldaad voor het oog!



Herstel van een eeuwenoud landschap

In de Dijlevallei tussen Boimeerbeek en Dijle vormt Mispeldonk met het Mechels Broek en Cassenbroek een robuust aaneengesloten groengebied van een 300 ha. De veelheid aan aaneengesloten biotopen biedt ruimte voor plant en dier.

Mispeldonk dankt zijn naam aan de Mispeldonkhoeve die reeds in 1330 vermeld wordt in het cijsboek voor armenzorg. Nabij de hoeve werden zelfs resten gevonden van een Gallo-Romeinse waterput. Een bewijs dat deze plek reeds eeuwenlang dienst deed als vestingplaats. Niet verwonderlijk: een donk is immers een hoger gelegen plek in een laaggelegen rivierengebied. Op het einde van de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden hadden de poolwinden vrij spel, want er was nauwelijks vegetatie. Er werden duinen van zand opgeblazen. Na de ijstijd werd het rivierdal weer opgevuld met veen en klei en bleven de donken er bovenuit steken.

Wie zingt daar?



We verdiepen ons niet alleen in de uitbundige voorjaarsbloei maar leggen ook ons oor te luisteren naar de meest populaire vogelzang van het seizoen. Tjiftjaf (foto links), vink en winterkoninkje trekken de aandacht. Toch verbazend hoe het klein, onooglijk winterkoninkje de volumeknop weet open te zetten voor zijn van rollertjes doorspekte melodietjes. Nog meer verbaasd zijn we over zijn Don Juan-allures.

Lenteritueel

Net als in de natuur ontluiken er ook in ons leven nieuwe kansen en willen we ook in ons leven nieuwe dingen zien geboren worden.

Het prille, jonge leven heeft nog bescherming nodig, moet gekoesterd en gevoed worden. Of het nu gaat om boomknoppen, kiemplantjes, een pas gelegd ei of nieuw geboren leven.



Foto's : Peter Geschier

Je gaat dat jong geborene niet overlaten aan de nog vaak gure voorjaarsbuien en grillen. Net als in de natuur gaan we ook onze prille inzichten, projecten of creaties nog een poosje moeten koesteren in de luwte.

Daarvoor verzamelen we materiaal uit de natuur voor een nest. Takjes voor de stevige structuur, de draagkracht, zachte mossen, blaadjes, droge grassen voor de warmte, bescherming en tederheid. Op het einde van de wandeling doet het nest dienst voor een ritueel dat onze nieuwe inzichten verankert.

Geïnspireerd, opgeladen en ontspannen beëindigen we onze heerlijke lentewandeling in Bonheiden centrum en kunnen nog net de spannende ontknoping van de Ronde Van Vlaanderen volgen .

Marleen

Zin gekregen om zelf ook je stapschoenen aan te trekken? Gewoon doen. Een half uurtje wandelen kan al wonderen verrichten. Als je graag zelf eens meewandelt, alleen of in groep, neem dan gerust contact op met marleenvanpuuyvelde@telenet.be, 0486/41.36.58. Kijk ook eens op www.natuurgewijs.be